

Farvel til daglig koordinator Ida

I dag stopper Ida som daglig koordinator i Den Frie Rådgivning, hvor hun har været i et barselsvikariat siden april 2018.



Ida startede oprindeligt som praktikant i 2014. Siden har hun været tilknyttet Den Frie Rådgivning på forskellige måder, heriblandt som studentermedhjælper, frivillig, bestyrelsesmedlem og i endnu et barselsvikariat.

Hun stopper nu, men giver ikke helt slip på Den Frie Rådgivning, da hun har tænkt sig at deltage i foreningens udvalgsarbejde.

Ida føler, at hun har fået meget ud af sin tid i Den Frie Rådgivning: “En masse gode oplevelser og indtryk” fortæller hun og tilføjer, at hun både er imponeret over de frivillige og brugerne i rådgivningen: “Det er ikke nemt at bede om hjælp, og det er ikke nemt at komme til Danmark fra et andet land”.

Hun tilføjer: “Jeg har fået mange gode historier fra dem, som man normalt ikke hører gode historier om”

En af de mange oplevelser, som har gjort et stort indtryk på hende, er mødet med de frivillige, der selv er kommet til Danmark og nu har påtaget sig rollen som rådgiver for folk, der skal igennem de samme ting, som de selv har kæmpet med: “De har taget noget til sig og vil give noget videre”.

Ida kommer til at savne dagligdagen i Den Frie Rådgivning, og specielt vil hun mangle diversiteten: “Jeg kommer til at savne, at høre folk tale arabisk og somalisk”, fortæller hun.

Hvor ser Ida Den Frie Rådgivning om 10 år?

“Forhåbentlig eksisterer vi stadig” griner hun, men det tror hun nu nok, at vi gør: “Vi arbejder jo med hjælp til selvhjælp, så målet er, at rådgivningen en dag ikke er nødvendig. Men der kommer nok nye brugere til”.

Den Frie Rådgivning sige tak for det gode arbejde og ønsker Ida held og lykke fremover!