

# Ugens Historie

---



## Et stort farvel til vores alle sammens Abdi

*Siden Den Frie Rådgivnings start har Abdi været en del af den faste stab, som brugerne kunne få hjælp af en gang om ugen. Det var derfor også med stor sorg, at vi i slutningen af januar tog afsked med ham. Han har nemlig fået mulighed for at prøve nye kræfter i en ny stilling som relations medarbejder i SSP. Her fortæller Abdi om sin tid hos Den Frie Rådgivning.*

I 2005 arbejdede jeg i Fritidsbutikken med børn og unge, men vi opdagede at der også var et behov mht. forældrene. Behovet var så stort, at der blev givet midler så Den Frie Rådgivning kunne startes op. Her i 2017 er der nu omkring 65 frivillige i Rådgivningen, og det er dejligt at der er så mange tilknyttet, for de løfter en kæmpe byrde. Uden dem ville vi aldrig have nået så langt.

Den Frie Rådgivning er mit kære barn. Den har, og vil altid have et plads i mit hjerte. Jeg har det skidt med at tage min afsked, men jeg ved at det nok skal gå, fordi der er så mange kompetente mennesker til at hjælpe dem. Jeg kan ikke rose Den Frie Rådgivning nok. Her kan de få hjælp til alt, for Den Frie Rådgivning hjælper alle, også dem der har et andet syn på verden, og dette ændrer ens menneskesyn. Folk kan mærke at de frivillige er sig selv, og tager godt imod andre. Jeg kommer til at savne Den Frie Rådgivning enormt meget, og der kommer til at være et tomrum i mit hjerte.

Hurra og længe leve Den Frie Rådgivning.

*Tusind tak for alt dit arbejde og for dig Abdi – savnet til dig, både fra brugere, frivillige og administrationen vil være stort og du bliver svær at undvære!*