

# Ugens Historie



## Camilla - koordinator for Cykelskolen

*Camilla er koordinator for cykelskolen. Hun læser Cand.Mag i International Virksomhedskommunikation, og er næstformand for Ungdommens Røde Kors, Odense. Hun vil her fortæller lidt om, hvordan det er at være koordinator for cykelskolen.*

### **Hvad var dine forventninger til at være koordinator for cykelskolen?**

Jeg forventede at få nogle udfordringer, som jeg ellers ikke ville få, samt kunne bidrage med mine erfaringer til kvinderne. Jeg forventede også, at kvinderne som meldte sig rigtig gerne ville lære at cykle. Og så forventede jeg egentlig bare, at vi skulle have det rigtig sjovt – kvinderne og de frivillige imellem.

### **Synes du at det har levet op til dine forventninger?**

Det har i høj grad levet op til mine forventninger! Jeg er blevet udfordret positivt på mange måder. Kvinderne vil det så gerne, det stråler ud af deres øjne. Og vi har det sjovt. Et styrt på cyklen er altid en icebreaker og grundlaget for et godt grin.

### **Hvordan har det været at arbejde med kvinderne, og dét at lære dem at cykle?**

Det har været livsbekræftende at arbejde med nogle kvinder, som har et stort engagement og gå-på-mod. Det varmer mit hjerte at se, hvordan kvinderne kæmper og kæmper for at finde balancen og få fart på cyklen. Det er dejligt at være en del af kvindernes udvikling – og det er en succes, når vi kan se, hvor meget de rykker sig. Det er dejligt, når hjælpen man giver bliver værdsat.

### **Hvad har du fået ud af, at være koordinator for cykelskolen?**

Det har været givende at opleve, hvor meget pris kvinderne sætter på den hjælp, vi giver dem. Mange af kvinderne er i cykelskolen, fordi de gerne vil kunne cykle med deres børn. Den drøm har jeg bidraget til at realisere, og det er ubeskriveligt, hvor meget deres glæde betyder for mig. Jeg har lært, at vi tager rigtig mange ting for givet – fx at cykle, det er noget "vi bare gør", mens andre har rigtig svært ved det, fordi de aldrig har prøvet det.