

Ugens Historie



Årets hyttetur

Den Frie Rådgivning inviterede lørdag den 23. september alle frivillige med på hyttetur i fællesskabets tegn.

Lørdag morgen gik turen i samlet flok langs en skovvej ind mod en gul bindingsværkshytte i Geelskov. Inde i hytten blev vi mødt af duften af nybagte boller og friskbrygget kaffe, og en morgenfrisk Solveig, der allerede havde tændt op i pejsen, som nu med sine knitrende flammer forsøgte at varme hytten op. Efter et hyggeligt morgenmåltid var stemningen lagt og energien på sit højeste!

Programmet for lørdagen var planlagt, og de frivillige var i gang hele dagen. Vi startede med nogle *lær-hinanden-at-kende* lege, som foregik ude i haven. Efterfølgende diskuterede vi i grupper vores arbejde i forhold til Den Frie Rådgivnings vision, mission og værdier. Denne diskussion skal give ledelsen de frivilliges syn på vores arbejde, og hvilke muligheder og udfordringer, der kan være.

Inden frokost kom Daniel og Finan og holdte et meget inspirerende oplæg om situationen i Eritrea. Det var et spændende emne, ikke mange af de frivillige kendte noget til, så der var rig mulighed for spørgsmål og billedvisning.

Efter frokost skulle de frivillige igennem nogle teambuilding øvelser, hvor konkurrencegenet kom frem i flere af deltagerne. Dette resulterede i nogle timer med sjov, grin og en del revanche mellem holdene. Øvelserne sluttede af med kaffe og hjemmebagt kringle i solen, der nu skinnede ned mellem træerne i skoven.

Efter en kaffepause i solen fik de frivillige udleveret dilemmakort, der beskrev forskellige situationer, man kan komme ud for i hverdagen i Den Frie Rådgivning. Med disse dilemmakort skulle de snakke om de forskellige situationer med vores vision, mission og værdier i baghovedet. Som afrunding på aktiviteterne lavede vi en opsamling på de resultater, vi var kommet frem til i løbet af dagen. Det er vigtigt for os i Den Frie Rådgivning at høre de frivilliges holdninger, og arbejde ud fra hvordan de oplever hverdagen.

Dagen sluttede af med bålhygge, fælles madlavning og fri hygge, hvor en gruppe valgte at gå på opdagelse i området, mens andre hyggede i en rundkreds om bålet. Den lækre aftensmad blev nydt, inden turen gik tilbage til Odense.