

Ugens Historie



Frivillig forsøger sig med arabisk

Man ved, at man har engagerede frivillige, når de forsøger at lære gloser på fremmede sprog blot for at kunne tage bedre imod brugere! ...

Mød John; han har bl.a. været ejendomsfunktionær, lagerforvalter og sælger gennem mange år, nu pensioneret og er for nyligt blevet tilkøbt Den Frie Rådgivning som frivillig ved vores afdeling i Skt. Klemens. En brochure ved Jobcenter Odense gjorde ham opmærksom på foreningen. "I en periode læste jeg i brochuren hver dag, nærmest helt religiøst som med en bibel!" griner John.

En dag var John nødt til at køre en tur på sin scooter for at få strøm på den. Da overvejelserne gik på, hvor han så skulle køre hen, gik der ikke længe, før han fik en idé. "Jeg kører da selvfølgelig en tur ud til Den Frie Rådgivning!" Her mødte han medarbejdere, fik en introduktion til rådgivningen, og kort tid efter sad han selv klar som frivillig.

For bedre at kunne imødekomme brugerne har John endda eksperimenteret med arabiske gloser. I hans nabolag bor en Iransk familie, vis søn indvilgede i at lære ham lidt arabisk. "Det er ikke blevet til særlig meget arabisk endnu, da jeg kun har været frivillig i to måneder. Jeg venter også stadig på en mulighed for faktisk at bruge det i rådgivningen," siger John med et smil på læberne. Han håber dog, at han får den mulighed snart.

Noget af det, som har gjort størst indtryk på John, er de frivilliges engagement. "Jeg er virkelig imponeret over de frivillige. Den måde de tackler problemstillingerne på er beundringsværdig!" For John har det til tider været en anelse grænseoverskridende at skulle rådgive. Dog er han ikke i tvivl om hans generelle opfattelse af Den Frie Rådgivning: "Jeg synes, at Den Frie Rådgivning udfører et vigtigt stykke arbejde. Det har været en god oplevelse at blive en del af det hele.